



Magazine 2024-2025
Katholieke Studentenparochie
Sint Augustinus
Groningen



Sint Augustinus Studentenparochie

Radesingel 4

9711 EJ Groningen

Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr

pastoorakhjellema@gmail.com

www.sintaugustinus.nl



About the Student Parish



A NEW YEAR AT UNIVERSITY

For many of you, this will be the first copy of our student parish magazine. With it, we would like to inform you about all the activities we will organize for the 2024-2025 academic year.

You can find all the information about our weekly programme here. For the newcomers: every Thursday, we organize an evening for students. We begin at 7 p.m. with Mass in the cathedral, followed by our meeting at 8 p.m. Twice a month, the evening is in English, and twice a month the evening is held in Dutch. If there is a fifth Thursday in a month, we organize a social event for both language-groups. Of course, Dutch people are always welcome to join our English speaking activities, and all internationals are welcome during Dutch language evenings.



Besides Thursdays, regularly Saturday after English Mass, we have gatherings and social events. Apart from that, we organize every Monday evening from 7.30 to 8.30 p.m. an hour of adoration. There will be a retreat every year, and we organize all sorts of social and/or cultural events. We also hope to organize evenings where we can go to the theatre or enjoy music together. In this magazine, you can read all about our plans! Everyone is most welcome, and we hope to see you soon!

Welkom!

Het is altijd ingewikkeld om in een paar woorden te vertellen wie we als studentenparochie zijn en voor wie we er willen zijn. Het antwoord luidt eenvoudigweg: voor iedereen. Voor iedereen die meer wil weten over geloof, die twijfelt of vast overtuigd is. Voor mensen die van geboorte af aan katholiek zijn of diegenen die het later geworden zijn of nog willen worden of helemaal niet bij een kerk horen en dat prima vinden. Voor zoekers en vindsters. Een thuis en een gemeenschap willen we bieden, waarin ruimte en respect voor elkaars mening en beleving centraal staat. Wat we organiseren, daarover vind je veel informatie in dit blad. Maar natuurlijk is er meer. In het komende seizoen kun je via de website en ook via de app en de nieuwsbrieven op de hoogte blijven van alles wat we nog meer organiseren. Onder andere informatie over de jaarlijkse retraite en de zomerbedevaart zullen daar te vinden zijn. Kom gewoon eens langs om een avond mee te maken en de mensen van de studentenparochie te leren kennen. Graag tot dan!



Pastoor Arjen Jellema

Normaal gesproken zou je een foto plaatsen van wie ik ben. Deze keer doe ik dat niet, dat kun je op andere foto's zien, ik ben herkenbaar aan de priesterboord. Liever toon ik hier een moderne afbeelding van een van mijn favoriete heiligen. St Philippus Neri. Hij geldt niet alleen als een vroom man, maar ook als de beschermheilige van de humor en het goede humeur... en dat is iets wat ik persoonlijk heel belangrijk vind en wat we

als mensen van de studentenparochie ook samen beleven.

pastoorakhjellema@gmail.com, telef 06-53260087 (ook whatsapp)

ST. AUGUSTINUS - ST. AUGUSTINE



WIE ZIJN WIJ?

Opgericht in 2013 als Studentenparochie St. Augustinus, zijn wij de enige Rooms-Katholieke studentenparochie in de stad Groningen. Formeel gezien zijn wij een parochie en in die hoedanigheid hebben wij een andere structuur dan andere studentenverenigingen.

Elke week, en met name op donderdag, organiseert St. Augustinus verschillende activiteiten. De groep deelnemers aan onze activiteiten is heel divers: studenten, PhD's, en jonge professionals van over de hele wereld, en natuurlijk ook uit Nederland. Wij zijn bovendien een ruimdenkende groep, hetgeen betekent dat het niet noodzakelijk is dat je katholiek bent om aan onze activiteiten deel te nemen.

WHO ARE WE?

Founded in 2013 as the St. Augustine Student Parish, we are the one and only Roman Catholic student parish in the city of Groningen. Officially, we operate as a parish, which means our organizational structure differs from that of most other student organizations.

Every week, generally on Thursdays, St. Augustine hosts a wide range of activities. Our participants come from diverse backgrounds, including bachelor, master and PhD students, but also young professionals from the Netherlands and all over the world. Moreover, we are a very open-minded group, you do not need to be a full-fledged Catholic to join our activities. Everyone is welcome!

Even voorstellen/ introducing

Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr.

Pastoor Arjen Jellema heeft voor zijn doctoraalstudie theologie in Utrecht, in Groningen de doctoraalbullen voor Geschiedenis en Mediaevistiek behaald en de universitaire lerarenopleiding afgerond. Sinds zijn wijding in 2014 is hij werkzaam als studentenpastor, waarna hij in oktober 2017 werd benoemd tot pastoor van de studenten-parochie en waarnemend pastoor van de heilige Hildegard-parochie. Hij is bij de wekelijkse activiteiten van de studentenparochie betrokken, waarbij hij doorgaans de avonden



verzorgt of participeert in de Biblestudy. Daarnaast organiseert hij

de jaarlijkse bedevaart-excursie en culturele activiteiten. Tweewekelijks is hij de voorganger in de Engelse Mis en wekelijks in de viering op de donderdagavond. Daarnaast is hij bereikbaar voor alle pastorale vragen. Je kunt bij hem terecht voor een persoonlijk gesprek, een biecht, geloofsvragen, informatie over katholiek worden, etc. pastoorakhjellema@gmail.com, telefoon 06-53260087

Father Arjen Jellema holds a master's degree in history and mediaeval studies from the University of Groningen. He then studied theology in Utrecht. After his ordination, he assumed the role of student parish chaplain in 2014. From October 2017 onwards, he has been serving parish priest of the St. Augustine and of the St. Hildegard parish in the city. He manages most of our weekly activities, where he is an active participant on our evenings and in Bible study. Additionally, he organizes the annual pilgrimage and other cultural events. He celebrates English Mass every fortnite and leads the weekly the Mass on Thursday evenings. For any pastoral care, personal conversations, confessions, questions about faith, or guidance on becoming a Catholic, you can reach out to him by phone or email. He is more than willing to assist you with any spiritual matters. E-mail: pastoorakhjellema@gmail.com / Phone: 06-53260087

Liturgy

Like we mentioned, as a student parish we do a lot things. Including catechesis, Bible study and many social activities. However, it is very important to also celebrate the Eucharist together. Every Saturday at 5 p.m., an English Mass is held at the Sint Jozefkathedraal, located at Radesingel 4 in the center of the city. For those seeking confessions, there is a dedicated hour from 4 p.m. to 5 p.m. before the Mass begins.

Furthermore, we also celebrate Mass on Thursdays at 7 p.m. with the Student Parish. The mass celebrations alternate between English and Dutch.

Finally, every Monday, we organise a Holy Hour, where we participate in adoration of the Most Blessed Sacrament. This also takes place at the Sint Jozefkathedraal at 7.30 p.m. Afterwards, we sometimes go out for drinks together.

Vieringen

Als studentenparochie proberen we veel te organiseren, er zijn catechesemomenten, Bijbelstudie en veel momenten van



ontmoeting en gezelligheid. Heel belangrijk is ook om samen de Eucharistie te vieren.

Zo is er iedere zaterdag een Engelse Mis in de St Jozefkathedraal aan de Radesingel. Deze viering begint om 17.00 uur en wordt door veel studenten bezocht. Tussen 16.00 en 17.00 uur is er biechtgelegenheid. Ook is het altijd mogelijk met de studentenpastor een afspraak te maken voor een biechtgeprek op een ander moment. Ook iedere donderdagavond om 19.00 uur wordt er Eucharistie gevierd voorafgaande aan de bijeenkomst, de eucharistie wordt afwisselend in Nederlands en Engels gevierd.

Op iedere maandagavond is er vanaf 19.30 uur een uur aanbidding in de Sint Jozefkathedraal georganiseerd door leden van de studentenparochie. Na afloop is er een borrel.



Even voorstellen...



Anthony

Hoi, ik ben Anthony Heijser. Sinds september 2023 kom ik bij de Sint Jozefskathedraal. Kort daarvoor ben ik op vakantie geweest in Rome. De vele kerken die ik daar heb bezocht hebben mijn interesse gewekt voor het Rooms-Katholieke geloof. Nu geloofde ik



al een paar jaar op mijn “eigen manier” in God. De Heilige Mis raakt mij diep van binnen. De

structuur, liturgie, mystiek en rust geven mij het gevoel dat God heel dicht bij is, wat ik nergens anders tot nu toe heb ervaren. Ik begreep echter niet wat er precies tijdens de mis gebeurde en begreep de eucharistie ook niet. Ik ging er op uit om hier meer over te leren! Ik vond de Sint Jozefskathedraal

en begon daar catechese te ontvangen van pastoor Wagenaar. Dit alles heeft geleid dat ik tijdens Pinksteren 2024 gedoopt en gevormd ben. Ik heb vaak meegedaan aan activiteiten van de studentenparochie (ben 2^ejaars Rechtenstudent) en dit is een mooie manier om contacten op te doen als je nieuw bent in de kerk. Wat ik erg mooi vind is dat heiligen centraal staan in ons geloof. Dit vind ik enorm inspirerend en maakt een pure, Christelijke manier van leven tastbaar en praktisch voor de moderne tijd waarin wij leven.

Louis Thieme, Being a catholic student today

How is it possible that someone the age of 23 decides to become a member of the catholic church in these times, in which religion



often seems to have little place? How can you still believe in a God, after all that has happened inside and outside the church, with religious life of today being in the midst of many social-ethical debates and in a society that is so much focused on the perspective of the individual? Still, it happened to me. Some time ago God invited me in his house and learned me to love Him. It must have been around may last year (2023) that I found my way to the church, my way to Christ and also my way to this student parish. Let me take you with me through my story.

When I was 17 years I started to study nursing at Hanze. It was actually quite difficult, especially the internships were hard because of all

the responsibility and workload we had to carry. However, it was also very special to come so close to all these patients, all this people who already went through so much in life. As a nurse you can, and more of the time you must, get very close to your patient. Sometimes you get closer and see/smell/hear/touch more than you would like. However, in this time I was not at all interested in faith, metaphysics, religion or spirituality. In school I learned that life is biochemical, reasonable and can be investigated through observation and thorough testing. In nursing practice we tend to look mainly at scientific findings from fields as medicine, physiotherapy, nutrition and neuropsychology, and try to derive solutions for our problems from those insights. While these professions do excellent work they cannot resolve all problems of life, and do not provide the right care for everyone: I think there is more to life than things you can observe or measure.

When I grew a bit older I came to the realisation that nursing was not the right occupation for me. Sometimes I missed the human touch or time to listen to a patients story. In practice we were often too busy with preparing the medication, doing care such as cleaning and dressing patients and other technical stuff that we did not have enough time to sit and talk to the patient about their life struggles. So, after I finished nursing school I applied for a study in spiritual care (spiritual caregivers are a separate discipline in most hospitals/psychiatric institutions/prisons etc.). Still, I was not religious but in this study I learned about the possible benefits of being involved in some kind of religious or spiritual activity. For example, being religious can give you a sense of inner peace, a sense of belonging (to God for example, or to some community which can help you in difficult times) or help you with existential and social struggles. After a few months of learning about different religions and spiritual systems I suddenly felt a need to find out what all this fuzz was about. I went to different churches: first to a few protestant churches because this was the denomination of my mother, but I was not feeling very comfortable yet. Some weeks later, I attended Mass at the catholic church in the st. Joseph cathedral and I was very impressed with the building, the rituals, the music, the deep voice of the pastor and the beauty of the place. Slowly I visited the church more often and even more slowly I got to know some people and started to feel at home.

Now, more than a year later, I had my confirmation and I am officially a catholic. Perhaps even more important is the fact that I found some very nice people in this church. Together we can discuss the different aspects of life, religion, women, study, work and much more. This 'togetherness' is in my opinion one of the most beautiful things of the church and religion as a whole. This works in two dimensions: beside the social aspect one of the most beautiful things for me in religious belief is the feeling that I am not alone in this world. God is always near me and cares for me, even if it doesn't seem that way for me. He sometimes makes my life very challenging and gives me hard times, but I think that without bad times I cannot experience good times, and God always wants the best for me as one of his children (I know this is probably not philosophically watertight, but it works for me...). Further, I found out that there is still a lot of room in the catholic church for how you live your (religious) life. Me and my friends definitely do not agree on all terms or on all theological stances. Luckily, this is not a problem because neither of us is God and has all the



knowledge. We just try to do our best and care for each other. At last, believing in this time is not always easy, with all the distractions and different ways of living, but I cannot imagine a life without me being close to God any more. Hope to see you one day!

Joaquin

The Sint Augustinus Student Parish has been a meaningful part of my life since I moved to Groningen in 2021. Initially, I began attending mainly for intellectual reasons. Like many others, I was grappling with questions about the role and integration of faith in contemporary society. Our regular meetings on Thursday evenings turned out to be the perfect opportunity for discussing these topics, helping me grow in understanding and knowledge.

As time progressed, the regular exchange of ideas and experiences introduced me to fascinating individuals and helped me build lasting friendships. As a group, we now organize various activities. On Monday evenings, for instance, we gather for an hour of adoration before our Lord. This weekly hour has become a fundamental part of my routine, allowing me to unwind and reflect on what truly matters.

Additionally, Father Arjen organizes a trip at the end of each academic year. Among the places we have visited, some of my favorites include Rome, Trier, Altötting, Oberammergau, and Schwangau. Honestly, we have explored so many fascinating places it is simply impossible to list them all. These pilgrimages are truly profound and spiritually enriching experiences. Just recently, we celebrated Mass at an altar that priests imprisoned at the Dachau concentration camp used. Experiences like this really offer some perspective.

I very much recommend that all new students in the city give the Sint Augustinus Student Parish a try. There is something for everyone, and I guarantee it will improve your university experience.



Lourens



At the beginning of 2022 on January the 2nd, I entered the Roman Catholic Church, which also happened to be the birthday of Saint Thérèse of Lisieux, my confirmation Saint. Just like Thérèse, back then I already had a big devotion to the blessed Virgin, the Holy Mother of God, Mary.

During my first pilgrimage to Kevelaer (Germany) with the Student Parish in May that same year something mysterious happened that I can't quite describe, it caused my love for Mary to deepen beyond what I thought to be humanly possible.

After that initial act of grace, Kevelaer keeps having a magnetic pull on me, I went back 3 times since that first encounter, I feel truly blessed that I had this experience with 5 different Parishes, even though each experience was slightly different, they felt like true homecomings. So, if you feel like your relationship with Mary could use a boost, I cannot recommend Kevelaer enough!





KEVELAERBEDEVAART

H.Hildegardparochie & St.-Martinusparochie zaterdag 19 oktober

Op zaterdag 19 oktober organiseren de H.Hildegard van Bingenparochie en de Sint Martinusparochie vanuit Groningen weer een dagbedevaart naar het Duitse bedevaartsoord Kevelaer. Kevelaer is één van de grootste bedevaartplaatsen van Duitsland. Pastoor Jellema en pastoor Maagd begeleiden de dagbedevaart. In het bijzonder kinderen en jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen.



PROGRAMMA:

- 7.00 u.: Vertrek St.-Jozefkathedraal
- 7.15 u.: Vertrek Transferium Haren / A28
- 10.30 u.: Aankomst in Kevelaer
- 11.00 u.: **H. Mis** in de basiliek
- 12.15 u.: **Warme lunch** in het Priesterhuis
- 14.00 u.: **Kruisweg**

Aansluitend gelegenheid om Kevelaer zelf te ontdekken. U kunt bijvoorbeeld aan andere plechtigheden deelnemen die door de bedevaartleiding worden georganiseerd, zoals het Pelgrimslof.

- 16.30 u.: **Zegening van devotionalia** en 'Salve Regina' bij de Genadekapel.
- 17.00 u.: Vertrek naar Groningen
- 20.30 u. Aankomst in Groningen

DEELNAMEKOSTEN:

- € 35,- p.p. Voor volwassenen
- € 10,- p.p. Voor kinderen en jongeren tot 16 jr.

Bij de prijs is het volgende inbegrepen: busreis, lunch, koffie en bedevaartboekje. Mochten de deelnamekosten voor u een probleem zijn; neem dan contact op met één van de pastoors.

Opgave voor de bedevaart door middel van de opgavestrook. Die kunt u afgeven bij of opsturen naar: Secretariaat St. Martinusparochie Radesingel 4 9711 EJ Groningen.

De gevraagde informatie kunt u ook mailen naar: secretariaat@stmartinusparochie.nl

Aanmelding gaat op volgorde van betaling. Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL89 INGB 06 99 12 719 t.n.v. Sint Martinusparochie o.v.v. Mariabedevaart Kevelaer. Of á contant op de pastorie bij opgave.

Opgave én betaling uiterlijk vóór 15 oktober.
DEELNAME IS VERZEKERD NÁ BETALING

OPGAVESTROOK MARIABEDEVAART KEVELAER

Zaterdag 19 oktober 2024

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Geboortedatum:

Dieetwensen:

Handtekening:

Deze strook graag inleveren bij inschrijving, op de pastorie van de St.-Jozefkathedraal (Radesingel te Groningen) of de gegevens mailen naar secretariaat@stmartinusparochie.nl



STUDENTEN AAN HET WOORD



De Heer geve jullie de vrede,

De studentenparochie is een van de mooiste plekken die ik ken met de mensen die ik het meest heb gemist in het afgelopen jaar. Hopelijk gaat het goed met iedereen. Sinds vorig jaar augustus ben ik woonachtig in Ierland, om mijn noviciaat te doen, mijn vormingsjaar bij de Orde van de Minderbroeders.

Wij zijn met vijf novicen vanuit verschillende landen: Zwitserland, Canda, België,

Frankrijk en Nederland.

In het noviciaat besteden we veel tijd aan gebed en meditatie en verdiepen ons in de spiritualiteit van Franciscus van Assisi.

Daarnaast

volgen we wekelijks lessen over

Franciscanse

Spiritualiteit, de

leer van de kerk, de geschiedenis van de orde en natuurlijk over de geschriften van de stichter van onze Orde, de Heilige Franciscus van Assisi. Het leven in de gemeenschap speelt een belangrijke rol; wij wonen samen en leren zo de waarde van saamhorigheid en dienstbaarheid voor elkaar.

Killarney, de plek waar ik woon, is een van de mooiste steden in Ierland. Ik bedoel hiermee allereerst de mensen, de natuur en het prachtige landschap. In mijn vrije tijd ga ik naar buiten om mensen te ontmoeten; ik ga vaak naar het nationale park. Daar ontmoet ik verschillende mensen die behoefte hebben aan een gesprek. Ik ontmoet mensen die een stapje terug hebben gedaan van het geloof, verschillende gelovigen met een andere achtergrond dan ik, en toeristen die vaak verbaasd zijn als ze een religieus persoon op straat zien lopen in mijn habijt. De meest gestelde vraag is: "Are



you really a monk? Can you go outside the monestery? Enzovoort. Dat maakt me zeer blij om hun vragen te beantwoorden, en ik geniet enorm van hun verhalen met al die onzekere vragen.

Tijdens mijn verblijf in Ierland heb ik een bijzondere waardering gekregen voor de gelovigen hier. Ierland heeft een rijke en diepgewortelde spirituele traditie die zichtbaar is in het dagelijks leven van de mensen. Het is inspirerend om te zien hoe hun geloof zo verweven is met hun cultuur en geschiedenis.

Met vreugde wil ik ook jullie een belangrijke gebeurtenis in mijn leven delen: dat ik op 15 augustus, op het Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming mijn tijdelijke professie zal afleggen. Dit is een bijzondere dag voor mij en voor mijn medenovicen, waarop wij onze toewijding aan het leven in de orde van de Minderbroeders zullen bevestigen. De volgende dag keer ik terug naar Nederland in de hoop jullie een keer in Groningen te kunnen bezoeken. Ik heb in ieder geval beloofd om een keer een avond langs te komen en over de Franciscanen en onze spiritualiteit te komen vertellen. Graag tot ziens en we blijven in gebed verbonden.

*Vrede en alle goeds,
Br Giovanni Haddad*



Qui bene cantat bis orat

“Qui bene cantat bis orat (vertaald: wie goed zingt, bid 2 maal), dit schijnt St. Augustinus gezegd te hebben. Met goed zingen zijn er geruchten over wat hij precies bedoelde. Maar wanneer je zijn leven en zijn relatie met Christus leert kennen zul je erachter komen dat goed zingen dieper gaat dan de noten prachtig te zingen en om maat te houden. Het gaat om zingen met je hart. Leg je echt je hele hart en ziel in het zingen, dan kom je echt heel erg in de buurt van wat St. Augustinus waarschijnlijk zou hebben bedoeld.



Zingen is mijn passie en betekent ook heel veel voor mij in het geloof. Ik ben in een protestants gezin opgegroeid, van kinds af aan zong ik in een jongenskoor en maakten we als koor zo af en toe een trip naar Engeland. De liturgie van de anglicaanse kerk gaf mij een diepere lading in de liturgie. Iedere zondag de eucharistie, wat in mijn optiek een grote kern is van de heilige mis. Op 15 augustus 2019 kwam ik in aanraking met de studentenparochie en na veel gesprekken met studentenpastoor Arjen Jellema leerde ik het katholieke geloof nog beter kennen en heb ik op de dag van Christus Koning en tevens op de dag van St. Cecilia (heilige van de muzikanten) mijn heilig Vormsel mogen ontvangen in de San Salvator- Mariakerk. Zo komen 2 bijzondere heiligen tezamen in

mijn geloof. Maria, de Moeder van God, en Cecilia, heilige van de muzikanten.

Toen ik bij de studentenparochie kwam waren er 2 jongens die Gregoriaans zongen waarbij ik mee zong. Zoals het gaat bij studenten komen ze en gaan ze. Goed een jaar later was er een Spaanse studente met een gitaar, we zongen Engelse en Spaanse hymnes. Prachtig!

Toen zij wegging zong ik vaak samen of alleen tijdens de vieringen of was er een organist. Zoals jullie wellicht al hebben gelezen zijn we in juli 2024 met de studentenparochie naar Vallendar, Köln en Trier geweest. Iedere dag vierden we de heilige mis. Samen met een paar studenten hebben we liederen gekozen en hebben we er mooie vieringen van gemaakt. Een van de vieringen hadden we zelfs in het klooster van Vallendar bij het altaar welke vanuit Dachau afkomstig is. Muziek verbindt en maakt mijn relatie met God veel sterker. Of zoals psalm 150 zegt: "Looft God in Zijn heiligdom". Even later worden er in diezelfde psalm muziekinstrumenten benoemd. Loof God met de talenten die Hij je gegeven heeft. Dat is wat ik jullie wil meegeven.

Peter van der Werk



Viering aan het altaar uit Dachau op de Berg Moriah, Schönstatt

De Rozenkrans

Om mij kort voor te stellen. Ik ben Pyke. Ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Groningen. Ik ben 2 jaar geleden tot het katholieke geloof gekomen en één van de dingen wat mij erg aantrok tot dit rijke geloof en mij erg dicht bij God heeft gebracht, is de rozenkrans. Iedereen kent de rozenkrans wel, wellicht dat je hem wel eens om de achteruitkijkspiegel ziet hangen in een auto, of het iemand ziet bidden in een film of serie. Maar waar staat de rozenkrans nou eigenlijk voor en wat is zijn werking? De rozenkrans is een gebedstouw die bestaat uit 6 grote en 53 kleine kralen. Je begint het gebed met een kruisteken en daarna de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna bid je een onzevader en bij de eerste 3 kralen een weesgegroet. Bij de eerste grote kraal een Eer aan de Vader en benoem je het eerste van de in totaal 5 geheimen, dan vervolgt een onzevader en begin je met het 'tientje' wat inhoud tien kleine kralen, voor elk een weesgegroet. Bij elke grote kraal

wederom een Eer aan de Vader, meditatie over het geheim van de dag en een onzevader. Na alle 5 geheimen overwogen te hebben en alle tientjes gebeden te hebben sluit je af met een Weesgegroet Koningin (Salve Regina) en een kruisteken. De rozenkrans heeft mij ontzettend geholpen te groeien naar God en schenkt mij keer op keer vervulling en geluk. Om na een lange dag werken alles stil te leggen en en me even volledig in het hemelse te verheffen geeft mij en vele Katholieken een



rijke geestelijke vrucht en een stap dichterbij naar God en Zijn Koninkrijk.

Pyke van der Meer

The Ballad of East and West

What started out as a far-fetched idea a few years ago finally materialized in the summer of 2024. As far back as first year here in Groningen, I can remember staying up with my Pakistani friends, formulating plans for a future trip to their home country. A few years, a completed bachelor degree, and a wedding invitation later, our dreams came to fruition.

The full travel itinerary and a retelling of all our adventures there is beyond the scope of this article. Suffice to say, the experience can only be described using positive superlatives. Hereafter, I will shift my attention upon the two Masses I was fortunate to attend.

Despite being an Islamic republic, Pakistan does have religious minorities, the largest being Hindu, followed by Christians, with Lahore district, Punjab, having the highest density per capita of us. The Christian population is divided among multiple denominations, sometimes vaguely, so making sure the service I attended was Catholic proved a bit difficult. Still, something told me that “St Francis Catholic Church” and “Sacred Heart Cathedral” were not going to fall under any flavor of Protestantism.

Mass at St Francis Catholic Church proved quite different from what I was used to. The congregation was separated by gender, which I chalked up to the Islamic cultural influence. The low average age was a breath of fresh air, while the absence of an organ was a surprise. Instead, music was provided by harmonium and tabla, with the assorted choir. The priest’s sermon, translated by my friends, felt electrifying through its delivery, and was followed by thunderous applause. The structure of the Liturgy was all there, with a cultural influence that made its presence felt. Certainly, an unfor-gettable Mass.

The Cathedral, on the other hand, felt like catching up with an old friend. The scores of nuns and the multicultural parishioners blended my memories of attending Mass in my hometown and Saturday afternoons at Sint-Jozefkathedraal. This service had Latin



hymns, and was fully in English. I recall many occasions when I told myself I could get used to living out the rest of my life in Lahore, but none stand out as the time it crossed my mind during the Intercessions of that Mass. Talking to parishioners, the heart wrenching moment

always came too soon when I had to confess to my eventual departure, and how they probably wouldn't see me around again, any time soon. Maybe it's for the best; the notes of the organ never really drowned out the distracting humming of the ceiling fans. When we go on holiday, it is easy to forget our obligations as Catholics. Remember to stay true to them, and to continue practicing your faith, even when you're away from your home parish. Gekko Ioancio

How a Near-Death Experience Can Pivot Your Spirituality.

What matters most to me was influenced by the thrill of skydiving 6 years ago and almost dying from a paragliding incident 3 years ago. 6 years ago, I decided to skydive in Australia against my family's wishes. I felt an unfamiliar sensation when I sat on the aeroplane's edge, 8,000 feet above sea level. My body went into a fight-or-flight response once I jumped off. It was my instructor who then controlled everything, not me.



2 seconds into free-falling, my life flashed before my eyes. An adrenaline rush like never before went through my body. Somehow during these 2 seconds, most of my questions were answered. And the

questions that I thought needed answers, just escaped my mind because I believe they seemed less fulfilling to life. After landing, I felt accomplished. Had I discovered a deeper meaning to life? Since then, I have navigated many challenges with a little more ease. If work gets overtly unsatisfying, I become more objective about the situation and decide if it's worth it 'or not'. 3 years after skydiving, the wind noticeably changed direction as I ran off a hill to paraglide. Being inexperienced, I panicked. I forgot to raise my hands for the parachute to canopy correctly. My sudden fall caused me to graze my butt on the edge of the cliff that was 80 meters high. The silence around me echoed, and the 88 concerned people around me gasped, possibly thinking 'they' were about to witness the 1st paragliding mishap. This time, when my body went into a fight-or-flight response, I recovered instantly, heaving a sigh of relief.

Surviving this showed me that I'm willing to throw more caution to the wind in daily life while safeguarding my virtues. I now find it easier to make connections with strangers. This helped me connect with the youth community at our parish. If people around me face

difficulties that I think are sometimes silly or are unkind towards me for whatever reason, I try to understand their situation with more compassion. To give others the benefit of the doubt. The 2 adrenaline-based activities are what adventure sports enthusiasts seek regularly. These death-defying moments helped me understand how my present circumstances could shape a more meaningful future.

This is my story, which led me to this place, to this realisation, to make these changes. I'm sure you'll have your story too, with a unique twist. Unless you already live like this? May this story inspire you. Give you something if you need it. To bring you to a new level of spirituality. You deserve to know. I hope you are lucky enough to see your life flashing before your eyes, but even more so, to live to tell the tale.



Ryan Neto

Augustinus Aerssens O.P, the Dominicans

The Dominican Order, or the Order of Preachers, was officially recognized by Pope Honorius III in 1216. At that time, preaching was primarily the domain of bishops. However, the Church needed well-educated priests to deliver Catholic teachings in an accessible manner to everyone. The Church was deeply divided, and numerous false doctrines were spreading, including the Albigensian heresy in southern France.

St. Dominic felt a profound calling to action. He established the Order to "preach the Gospel for the salvation of souls." His compelling sermons inspired many men to join as brothers. For women, he founded contemplative monasteries, enabling nuns to support the Order's mission through prayer.

Unlike some religious orders, Dominican brothers don't retreat from the world. They reside in priories, living a strong fraternal life and a communal life of prayer, study, and contemplation. They then share the fruits of this contemplation through their preaching. To ensure their message is credible, they adopt a simple lifestyle, mingling with everyday people in cities. Thus, the Order became a mendicant order, relying on alms and living among those they serve.

Central to their mission is the celebration of sacraments, notably hearing confessions and celebrating Masses. Their spirituality is deeply Christocentric and ecclesiological. To stay informed and effective in their preaching, Dominican brothers are dedicated scholars. St. Dominic sent them to universities, fostering an intellectual tradition that has thrived for over eight centuries.

This tradition produced luminaries like St. Albert the Great and St. Thomas Aquinas, blending intellectual rigor with mystical spirituality. Saints like St. Catherine of Siena and the Rhineland mystics (Eckhart, Tauler, Suso) epitomize this blend, along with devotions like the promotion of the Rosary.

Today, in 2024, the Order counts about 5,000 brothers, 3,000 cloistered nuns, and 25,000 apostolic sisters across 100 countries. Lay fraternities and priestly fraternities also form part of the Dominican family. In the Netherlands, the brothers are particularly

active in Rotterdam, continuing their mission of preaching for the salvation of mankind.

The Dominican Order's rich history of blending scholarship, mysticism, devotion, and fraternal life continues to inspire and guide its members and those they serve around the world.



Fr Augustinus with Fr Arjen and the students at the tomb of St Albert Magnus in Cologne



Holy Year



Holy Year

Pope Francis used the Feast of Ascension to preside over the reading of a papal bull at St. Peter's Basilica in Rome, declaring 2025 a Holy Year for Catholics around the world. The event, which happens every 25 years, will begin on Christmas Eve, December 24, 2024; and continue through Epiphany, on January 6, 2026. In the official edict, Francis proclaimed that the theme of the celebration would be "hope," and called on wealthy nations to forgive debts owed them by poorer ones, suggesting they, "acknowledge the gravity of so many of their past decisions and determine to forgive the debts of countries that will never be able to pay them." He also pointed to the, "ecological debt connected to commercial imbalances with effects on the environment and the disproportionate use of natural resources by certain countries over long periods of time." "Hope," said the pontiff during a vigil after the official reading, "is needed by God's creation — gravely damaged and disfigured by human selfishness. Hope is needed by those peoples and nations who look to the future with anxiety and fear."



The tradition of the Holy Year, which was begun by Pope Boniface VIII in 1300 (see painting by Giotto), begins with the pope throwing open the Holy Door at St. Peter's Basilica and inviting pilgrims to visit the tombs of Saints Peter and Paul. The Jubilee involves indulgences for the forgiveness of sins and

requires pilgrims to visit four of the city's major cathedrals (St. Peter's, St. John Lateran, St. Mary Major, and St. Paul Outside the Walls). Though Francis declared an Extraordinary Jubilee of Mercy in 2016, the last major Holy Year, the Great Jubilee, was held in 2000, in which Pope John Paul II led the Roman Catholic Church into the third millennium.



Mocht de Lijkwade dit jaar worden getoont, als onderdeel van de viering van het Heilig Jaar 2025, dan zullen we als studentenparochie tijdens onze jaarlijkse bedevaart, de toning van de lijkwade bezoeken.



Wil jij je geloof verdiepen, maar heb je geen achtergrond in de filosofie of theologie? Dan is deze cursus voor jou!



INTRODUCTIE IN DE SUMMA THEOLOGIAE

Voor jongeren 18-35 jaar

SPREKER
**P. AUGUSTINUS
AERSSENS OP**



BEDEVAART
**PARIJS EN
TOULOUSE**



WAT? WAAR? WANNEER?

Onder begeleiding van Pater Augustinus lezen we samen (max. 10 personen) teksten van St. Thomas van Aquino, een van de belangrijkste kerkleraren.

Data: 14-9, 26-10, 23-11, 14-12, 25-1, 22-2, 22-3, 26-4, 10-5, 24-5.

Locatie: Online, met uitzondering van vier bijeenkomsten in Rotterdam

**MEER INFO EN AANMELDING:
AUGUSTINUS.AERSSENS@DOMINICANEN.NL**

Kosten: Gratis, maar een vrijwillige bijdrage van € 5 per bijeenkomst wordt gewaardeerd.



Humor



Dit ongewone beeld van een glimlachende Christus aan het kruis wordt bewaard in de abdij van St Waldburg in Eichstätt. Het stamt uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Doorgaans wordt de gezichtsuitdrukking van de Heer verklaard door te zeggen dat Hij ons liefdevol toelacht in alle situaties van het leven.

Bestaat katholieke humor?

Die vraag wordt nogal eens gesteld. Hoe zit het met humor en geloof? Mag de gelovige lachen, grappen maken? De vraag lijkt na de openingsscene van de Olympische spelen in Parijs weer helemaal actueel. Wat is een goede grap, wanneer kunnen mensen zich gekwetst voelen in hun religieuze gevoelens. Veel discussie roept de kwestie rond de humor altijd op. Gaat het om vrijheid van meningsuiting, moet alles mogen, van Mohammed-cartoons tot belachelijk maken van Christus...? Hierbij een toespraak van de paus over humor en wat andere teksten over het belang van een goed humeur en de gave om te kunnen lachen.

Chesterton en Shaw

There is this well known exchange between GK Chesterton and George Bernard Shaw. On one occasion the portly Chesterton had remarked to the lean and gaunt Shaw, "To look at you, anyone would think a famine had struck England"; to which Shaw had retorted with, "To look at you, anyone would think you had caused it!"



Paus Franciscus over humor, speech to the comedians..

It is my pleasure to welcome all of you, and to express my gratitude to those in the Dicastery for Culture and Education who have organized this meeting. The Prefect told me that in Italy they say



that “a smile is good for the blood”. Do they say that?

I hold you in high esteem as artists who express yourselves through the language of comedy, humour, and irony. How much wisdom

there is in this kind of language! Among all the professionals working in television, cinema, theatre, print media, with songs, and on social media, you are among the most loved, sought after, and popular. Certainly, it is because you are very good at what you do, but there is also another motivation: you have and cultivate the gift of making people laugh.

In the midst of so much gloomy news, immersed as we are in many social and even personal emergencies, you have the power to spread peace and smiles. You are among the few who have the ability to speak to all types of people, from different generations and cultural backgrounds.

In your own way, you unite people, because laughter is contagious. It is easier to laugh together than alone: joy opens us to sharing and is the best antidote to selfishness and individualism. Laughter also helps to break down social barriers, create connections among people, and allows us to express emotions and thoughts, contributing to building a shared culture and creating spaces of freedom. You remind us that homo sapiens is also homo ludens! For playful fun and laughter are central to human life, to express ourselves, to learn, and to give meaning to situations.

Your talent is a precious gift. Together with a smile, it spreads peace in our hearts and among others, helping us to overcome difficulties and cope with everyday stress. It helps us find relief in irony and go through life with humour. I like to pray daily – and I have done this for more than forty years – with the words of Saint Thomas More: “Grant me, O Lord, a good sense of humour”. Do you know this prayer? You should! ...

You also succeed in bringing about another miracle: you manage to make people smile even while dealing with problems and events, large and small. You denounce abuses of power; you give voice to forgotten situations; you highlight abuses; you point out inappropriate behaviour. You do this without spreading alarm or terror, anxiety or fear, as other types of communication tend to do; you rouse people to think critically by making them laugh and smile. You do this by telling stories of real life, narrating reality from your unique viewpoint; and in this way, you speak to people about problems, large and small.

According to the Bible, at the beginning of the world, while everything was being created, divine wisdom practiced your form of art for the benefit of none other than God himself, the first spectator of history. It is described in this way: “I was beside him, like a master workman; and I was daily his delight, rejoicing before him always, rejoicing in his inhabited world and delighting in the sons of men” (Prov 8:30-31). Remember this: when you manage to draw knowing smiles from the lips of even one spectator – what I am going to say now is not a heresy! – you also make God smile.

You, dear artists, know how to think and speak humorously in different forms and styles; and in each case the language of humour is suitable for understanding and “feeling” human nature. Humour does not offend, humiliate, or put people down according to their flaws. While communication today often generates conflict, you know how to bring together diverse and sometimes contrary realities. How much we need to learn from you! The laughter of humour is never “against” anyone, but is always inclusive, purposeful, eliciting openness, sympathy, empathy. Be sure to pray to the Lord and ask for a sense of humour. The Superiors of the Dicastery will make sure that beautiful prayer of Saint Thomas More gets to you.

I am reminded of the story in the book of Genesis when God promised Abraham that within a year he would have a son. He and his wife Sarah were old and childless. Sarah listened and laughed inwardly. For, like women, she was curious and was listening inside her tent to what her husband was doing and what he was talking about, perhaps to scold him... She heard that she would have a son within a year and she laughed inwardly. Abraham, with some bitterness, must have done the same. “Why, at my age, don’t joke!” However, Sarah conceived and bore a son in her old age, at the time that God had set. Then Sarah said, “God has made laughter for me; everyone who hears will laugh over me” (Gen 21:6). That is why they named their son Isaac, which means, “he laughs”. Can we laugh at God? Of course, we can, and this is not



blasphemy, we can laugh, just as we play and joke with the people we love. The Jewish wisdom and literary tradition is a master in this! It is possible to do this without offending the religious sentiments of believers, especially the poor.

Dear friends, may God bless you and your art. Continue to cheer people up, especially those who have the hardest time looking at life with hope. Help us, with a smile, to see reality with its contradictions, and to dream of a better world! With heartfelt sentiments, I bless you; and I ask you, please, to pray for me. Please, with a smile and not against me!



Sint Augustinus'woorden over vriendschap en humor

To talk and laugh, and to do other kindnesses; to read pleasant books; to pass from the lightest jesting and back again; to talk of the deepest things and back again; to differ without rancour, as persons might with themselves; to teach other and to learn from each other; these and such things kindled a flame that fused our very souls together and made us one out of many (Confessions, 4.8).



De humor van de heilige Johannes XXIII

Dat Johannes XXIII een humorvolle paus is geweest, is algemeen bekend. Toen hij tijdens een bezoek aan het ziekenhuis “Van de Heilige Geest” de moeder-overste trof, die daar de leiding mocht geven, ontspan zich een verrassende dialoog.

De zuster kwam de Paus opgewonden tegemoet lopen om hem te verwelkomen en zei daarbij: Heilige Vader, ik ben de overste “Van de Heilige Geest”. De Paus antwoordde daarop lachtend: Dan hebt U het wel erg goed getroffen, ik ben slechts de plaatsbekleder van Christus.



Jokes of a Pope

In reply to a reporter who asked, “How many people work in the Vatican?”, he reportedly said: “About half of them.”

–

He once wrote: “There are three ways to face ruin: women, gambling, and farming. My father chose the most boring one.”

–

A Vatican official told the pope it would be “absolutely impossible” to open the Second Vatican Council by 1963. “Fine, we’ll open it in 1962,” he answered. And he did.



WAT WE ORGANISEREN / OUR ACTIVITIES





Boekenclub

In het nieuwe seizoen starten we een boekenclub. De meeste van onze studenten in onze studentparochie lezen graag in hun vrije tijd boeken. Dit initiatief is gestart om met elkaar te gaan zitten en gezellig te praten over de boeken die ons op het moment inspireren, vermaken en tot het denken zetten. Zo kunnen er tips en interessante informatie

over boeken uitgewisseld worden maar is het ook een leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Deze boekenclub bijeenkomsten worden drie keer per jaar op een donderdagavond georganiseerd.

Genesis

The old testament Bible studies will focus on Genesis this year. Genesis offers some of the most well-known and exciting stories and characters of the Bible. There are many important themes to cover such as the creation of man, man's fall with the consequence of that fall, and the start of God's intervention to rectify things. The studies will focus on the key events and persons of Genesis. These include (but are not limited to) Adam & Eve and the fall, Noah and the flood, Abraham and the covenant, and Jozef's journey to Egypt. Genesis is the start of salvation history and will help us to better understand the origins of our faith. The bible studies will take place on various Thursdays throughout the year

Sinterklaas

After mass on Saturday in the first week of december, the student parish get together to celebrate Sinterklaas. As secret-Santa's participants will buy gifts for each other and everybody will make, according to Dutch tradition, also a small poem. Traditional Sinterklaas-snacks will be provided!

Vredeslicht uit Bethlehem



Een licht ontstoken in de geboortegrot te Bethlehem moet bode van vrede worden en door alle landen reizen om de geboorte van Jezus te verkondigen. Het aansteken en verspreiden van dit vredeslicht is een traditie geworden en gaat terug op een initiatief uit 1986, toen de Oostenrijkse omroep ORF hiermee begon. Deze vlam van vrede heeft inmiddels een lichtspoor door heel Europa en de wereld getrokken.

Licht is immers misschien wel het duidelijkste symbool van kerst. Door het aansteken en doorgeven van het vredeslicht worden we aan de boodschap van kerstmis herinnerd en ook aan onze eigen opdracht de vrede tussen alle mensen te bevorderen.

Sinds 1986 wordt daarom door een kind in de geboortegrot van Bethlehem een vlam ontstoken. Vanuit Bethlehem gaat het licht per vliegtuig in een speciale lamp naar Wenen. Vandaar uit wordt het op de derde zondag van de advent uitgezonden, niet alleen naar alle plaatsen in Oostenrijk, maar ook naar alle andere Europese landen en zelfs daarbuiten.

Het is de bedoeling dat het vredeslicht in de kerken blijft branden, vooral ook tijdens de viering van de kerstnacht. In een paar jaar



heeft deze kleine vlam zich ontwikkeld tot een zee van licht en vertelt zijn boodschap aan miljoenen mensen.

Als studentenparochie halen we op de derde advent het Vredeslicht op van de kerstmarkt in Leer (Dld). Iedereen welkom om mee te gaan! Opgave bij pastoor Arjen Jellema

Aanbidding en de aanwezigheid van God

Elke maandag om half 8 in de avond hebben wij een uur van aanbidding voor het allerheiligste sacrament (de hostie). Het katholieke leven draait om de sacramenten met als belangrijkste sacrament het vieren van de Eucharistie op zondag. Tijdens de Eucharistie vindt de gedaanteverandering plaats van brood en wijn in het lichaam en bloed van Jezus Christus. Aanbidding van het



allerheiligste kan gezien worden als een verlenging van het moment wanneer dit gebeurt (de consecratie). Dus de aanbidding draait om het besef van de aanwezigheid van God in ons midden.

Wat hoort hierbij te gebeuren? Eigenlijk ligt dat vooral aan de

persoon zelf. Het is mogelijk om te mediteren over de Eucharistie, of tijd te nemen voor gebed, of in stilte de aanwezigheid van God te ervaren. De traditie van deze vorm van aanbidding is al zeer oud, met de oudst bekende monstrans komend uit 1286 (waarin de hostie wordt getoond). In de huidige tijd wordt aanbidding populairder en aangemoedigd als een manier om het geloof in de aanwezigheid van God in de Eucharistie te versterken. (Frank)

Avond van Barmhartigheid

Een paar keer per jaar organiseren wij een bijzondere avond van barmhartigheid, waar de studentengemeenschap samenkomt om de diepgaande spirituele waarden van vergiffenis en verzoening te beleven. Deze avonden zijn gevuld met momenten van bezinning, gebed en ontmoeting. Tijdens deze avonden is er de mogelijkheid

tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening, waar men persoonlijke zonden kan belijden en vergiffenis kan ontvangen, zoals aanbevolen in Jakobus 5:16: "Belijd elkaar uw zonden en bid voor elkaar, zodat u genezing zult ontvangen." Dit is een kans om geestelijk gereinigd te worden en een nieuw begin te maken in de ogen van God.



So kümmerte sich ein Adler um seine Kleinen. Jetzt dreh das Bild um und schau Wer sich um dich kümmert.

Naast het biechten is een “gewoon” gesprek met een priester ook mogelijk. Dit biedt een gelegenheid om advies, troost en begeleiding te krijgen, geïnspireerd door de woorden van 1 Petrus 5:7: "Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u."

Ook kunnen er kaarsen bij het Allerheiligst Sacrament worden aangestoken. Het aansteken van een kaars is een symbool van het licht van Christus dat in ons midden is. Dit gebaar staat symbool voor gebeden en intenties die wij aan God aanbieden.

Centraal staat de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, een diep ontroerende ervaring van de aanwezigheid van Christus. We lezen ook uit de Bijbel, specifiek de gelijkenis van de Barmhartige Vader (Lucas 15:11-32). Deze passage herinnert ons aan de onvoorwaardelijke liefde en vergeving van God, die altijd klaarstaat om ons met open armen te ontvangen, ongeacht onze fouten. Deze avonden van barmhartigheid bieden een waardevolle gelegenheid om onze geloofsgemeenschap te versterken, ons geloof te verdiepen en Gods liefde en genade op een bijzondere manier te ervaren. (door Jacco Dijkema)

Nederlandstalige bijeenkomsten

De Nederlandstalige bijeenkomsten hebben een gevarieerd aanbod. Er zijn bijeenkomsten over de geloofsleer en geloofsbeleving van de Rooms Katholiek Kerk.

Zo is er dit seizoen opnieuw aandacht voor de heiligen, waarbij we gaan kijken naar afleveringen van de documentaireserie van bisschop Barron, Pivotal players. Daarnaast is er aandacht voor de diverse manieren waarop mensen in de abdijen en kloosters hebben geprobeerd een Godgewijd leven te leiden. Drie verschillende ordes, de Benedictijnen, Franciscanen en Dominicanen krijgen aandacht. Dit onder ander ook door een Franciscaan, een Dominicaan en een Benedictijn die komen vertellen over hun manier van leven.

Daarnaast denken we na over het kerkelijk jaar en de manier waarop de verschillende feesten liturgisch worden gevierd. De avonden vormen daarmee een bonte mengeling van onderwerpen, allemaal met de bedoeling om de kennis over de eigen kerk te vergroten en ook met elkaar in gesprek te gaan over geloof.

Do-cat



DOCAT is an inviting source of information on social justice for young people, helping to get to know and live the social doctrine of the Church. It is a solid practical successor to YOUCAT, the very popular youth catechism based on the Catechism of the Catholic Church. One a month we dedicate an evening to studying the Do-cat.

Bible Study

This year there will be two series of Bible Study. One of them will be devoted to the old testament, we will take time to talk about the book of Genesis. The other series will be about the gospels.

Voorstellingen en muziek

Ieder jaar bieden we de mogelijkheid om een aantal voorstellingen zowel op het gebied van toneel als klassieke muziek, gezamenlijk te bezoeken. Zo bezochten we een vorig seizoen onder andere een moderne encscenering van de “Zauberflöte” en zagen we een toneelvoorstelling over het Nederlands koloniaal verleden. In het komende seizoen hopen we ook weer samen naar de schouwburg te kunnen gaan. Heb je interesse om mee te gaan naar een toneel- of muziekvoorstelling, laat me dat dan weten! Via email word je dan vrijblijvend op de hoogte gehouden van eventuele plannen. Aanmelden graag op mailadres pastoorakhjellema@gmail.com.

To the theatre with the student parish

Every year we offer the possibility to visit theatre together for play or a concert. At this moment it is not (yet) possible to present a selection. But if you are interested in joining, please let us know by sending an email to pastoorakhjellema@gmail.com.

Night-fever op 15 augustus

Op de avond van 15 augustus, nog tijdens de Kei-week zal een night-fever avond worden georganiseerd. Na de Eucharistieviering van 19.00 uur blijft de kerk van 20.00 tot 22.00 uur open voor gebed. Het Allerheiligste wordt uitgesteld, er is de mogelijkheid kaarsen op te steken, te blijven bidden, er is muziek en meditatieve teksten!

August 15th 2024

At 7 p.m. we will celebrate the Mass of Our Lady Assumption in English, afterwards church will be open from 8 p.m. until 10 p.m. for adoration. There will be meditative texts and prayers and also the possibility to light a candle for private intentions.

Thursday movie

Around his feast on September 23, we will watch a recent movie about the life of Padre Pio, featuring Shia LaBeouf as the saint.



It is the year 1920. Italian WWI veterans have returned to their impoverished villages. Padre Pio arrives at San Giovanni Rotondo after living with his family in Pietrelcina for a number of years. While still sick, he continues to encounter Satan. Satan reveals himself as the instigator of the war and the sociopolitical problems of San Giovanni. While having little contact with the people, Padre Pio learns what the poor are suffering from in the Sacrament of Confession and the Holy Mass, such as when a crippled man walks again because of Padre

Pio's prayer. Besides the effects of war, such as medical inadequacy, health conditions and laborers dying from the effects of mustard gas, they suffer from corrupt, wealthy landowners. Gerardo, a militaristic anti-socialist, threatens to kill any communal laborers tending to his land. Many of them join the socialist party as a way to improve their lives. However, after they win the first free election in San Giovanni, Gerardo's forces massacre a number of them. Padre Pio asks God to become a suffering servant for them all.

Annual returning events

New Year's reception / Nieuwjaarsborrel. Ieder jaar wordt er vlak voor het kerstfeest ergens in een restaurant in de stad een gezamenlijk kerstdiner van de studentenparochie georganiseerd. Iedereen kan met kerst en de jaarwisseling aansluiten bij de vieringen in de kathedraal. Vooral het Te Deum op Oudejaarsavond is een mooie, maar helaas niet algemeen bekende traditie, die de moeite van het komen meer dan waard is. Op de tweede donderdag van het nieuwe jaar wordt door de studentenparochie de nieuwjaarsborrel georganiseerd, het moment om nog een keer de goede wensen voor het nieuwe jaar naar elkaar uit te spreken.

Shrove Tuesday

It has been a tradition for several years now, to celebrate Shrove Tuesday together. We used to go to the Pannenkoekenschip for eating pancakes together. A prize for the most original Shrove Tuesday costume is given. We hope to organize this special dinner again this year. We will keep you updated. If you want to be informed, just make sure you get added to the official announcements-app from our student parish!

Prayer traditions

International Rosary in May and October

During the month of Our Lady and in the month of the Rosary, there will be the international rosary one Saturday after English Mass. Every decade will be said in different languages (mother tongue of one of our students) and everybody prays together

Aanbidding en wake op Witte Donderdag

De studentenparochie waakt iedere Witte Donderdag een tijd bij het rustaltaar in de kathedraal.



Tijdens deze periode van aanbidding en bezinning, worden zowel gedeelten uit het Hoge priesterlijk Gebed voorgelezen als ook meditatieve teksten en diverse gebeden.

ZATERDAGAVOND / SATURDAY EVENING

Iedere tweede zaterdagavond van de maand is er een bijeenkomst na de Engelse Mis. Er is voor deze avonden geen volledig programma gemaakt, maar activiteiten als Bring-and-share meal, bordspelenavond, bowling, karten, samen eten, filmavond, etc. staan in de planning!

Every second Saturday evening in the month, there will be a meeting after English Mass. There is no complete schedule for these evenings, but activities like bring-and-share meal, boardgames night, movie night, bowling night, etc are being planned!



Jaarprogramma

1^e donderdag/thursday

De eerste donderdag van de maand zal in het teken staan van Bijbelstudie rond het boek Genesis/ the first Thursday of the month will be dedicated to the Bible Study of the book of Genesis. This evening will be in English

2^e donderdag/thursday

De tweede donderdag van de maand zal in het teken staan van een Do-cat bijeenkomst ofwel een ander catechetisch onderwerp of boeken-avond/ the second Thursday will be a do-cat evening or will be centered around catechesis of bookclub-evening

3^e donderdag/thursday

Iedere derde donderdag staat opnieuw in het teken van Bijbelstudie, uit het Evangelie. Hier zal o.a. de serie The Chosen bij worden betrokken./ the third thursday will be another Bible Study evening. We will read the gospel and discuss about it.

4^e donderdag/Thursday

De vierde donderdag staat in het teken van catechese en actualiteit/ on the 4th Thursday there is catechesis and several other topics

5^e donderdag

Als er een vijfde donderdag in een maand zit, wordt deze gebruikt voor een gezellige bijeenkomst of lezing/ if there is a fifth Thursday in the month, it will be used for a social event or a guest lecture.

Augustus 2024

Donderdag 15 augustus	Night fever
Donderdag 22 augustus	catechese
Donderdag 29 augustus	boardgames night

September 2024

Donderdag 5 september	Bible Study
Donderdag 12 september	Do-cat evening
Donderdag 19 september	Startavond: Pubquiz
Donderdag 26 september	Movienight: Padre Pio



HEILIGE MIS - HOLY MASS

DOORDEWEEKS - WEEKDAYS

12:00h Rozenkrans - Rosary

12:30h Heilige Mis - Holy Mass

MAANDAG-Monday

19.30h Aanbidding - Adoration

DONDERDAG - THURSDAY

11:30h Aanbidding – Adoration

12.30h Heilige Mis - Holy Mass

19:00h Heilige Mis – Holy Mass for students

20.00h Bijeenkomst Studentenparochie

ZATERDAG - SATURDAY

16:00h Biecht - Confession

17:00h Heilige Mis - Holy Mass (English)

ZONDAG - SUNDAY

11:00h Heilige Mis - Holy Mass (Dutch)

17:00h Heilige Mis - Holy Mass (Latin)

ST. JOZEFKATHEDRAAL

RADESINGEL 4

9711EJ GRONINGEN

WWW.SINTAUGUSTINUS.NL